





*En als onze aardse last
met de wereld zal vergroeien
zal uit jou een bloempje bloeien
een viooltje, dat staat vast.*

Simon Carmiggelt

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Irma De Ligne

Weduwe van de heer Georges Van Cauwenberg † 2011

Zij werd geboren te Moerzeke op 15 september 1931
en is van ons heengegaan te Grembergen
op 14 augustus 2024,
begeleid door de gebeden van de Kerk.

Als het rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, schuifelende voeten,
dan voel ik dat er een diepe stilte komt,
en in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw, het is voorbij,
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was, en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan,
nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Toon Hermans

Bedankt...

*...jullie medeleven en vriendschap zijn voor ons
een warme steun in deze momenten van afscheid
Paul, Lutgarde, Linda,
Lindsay, Jochen, Milan en Liam.*